

Με την εμπειρία των 25 και πάνω χρόνων στον εθελοντισμό, που ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του αφορά ζητήματα οικολογίας, αλλά και με την ιδιότητα του γιατρού ενός δημόσιου νοσοκομείου, θέλω να πω τα εξής:

Η ουσία στυρένιο (αρωματικός υδρογονάνθρακας) που χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή πλαστικών, πέρα από το γεγονός ότι είναι άκρως εύφλεκτη (κίνδυνος αυτόματης ανάφλεξης), όταν απελευθερω νεται στον αέρα είναι τόσο τοξική, που δεν αφήνει ανεπηρέαστο σχεδόν κανένα όργανο ή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 1) του Γραφείου Χημικών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προστασίας της Υγείας, 2) του Υπουργείου Υγείας των Η.Π.Α. (Εθνικό Τοξικολογικό Πρόγραμμα), 3) της Διεθνούς Εταιρείας για την Έρευνα του Καρκίνου και τέλος, της Παγκόσμιας Κλινικής Εμπειρίας, το στυρένιο προκαλεί:

- στην άμυνα (ανοσοποιητικό σύστημα): καταβολή δυνάμεων, μυική αδυναμία, γνωστή και σαν «Ασθένεια του στυρενίου»,
- στο κάρδιο-αναπνευστικό: βήχα, πνευμονικό οίδημα, καρδιακές αρρυθμίες, λιποθυμίες, ακόμα και κώμα,
- στο νευρικό σύστημα: ιλιγγους, επίμονες κεφαλαλγίες, ακόμα και σπαστική παράλυση,
- στο ήπαρ: ηπατικές βλάβες και εργαστηριακές διαταραχές,
- επίσης: νεφρικές διαταραχές, μείωση της ακοής, βλάβες στα μάτια, βλάβες στο δέρμα, διαταραχές στην λειτουργία της αναπαραγωγής, γενετικές μεταλλάξεις και τερατογεννήσεις,
- κυρίως όμως, καρκινογέννηση (πολλές μορφές καρκίνου, λευχαιμία κ.τ.λ.)

Μετά από όλα αυτά και με δεδομένη την παγκόσμια επενδυτική τάση, για χάρτινες κατασκευές συμβατές με το περιβάλλον, διερωτάται κανείς σε τι οφείλεται, η επιμονή σε μία αμφιβόλου προοπτικής, και μεγάλης επικινδυνότητας για τη ζωή των κατοίκων, επένδυση;

Γιατί η πολιτεία επιμένει να εγκαταστήσει μια «υδρογονοβόμβα εν δυνάμει» (πρόσφατα τα συμβάντα στη Βουλγαρία) σε μία, ήδη περιβαλλοντικά κορεσμένη αλλά ακόμα, τουριστική περιοχή, με 14 χιλιόμετρα πεντακάθαρης παραλίας, 40 λεπτά από την πρωτεύουσα, με εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά της γειτονικής διώρυγας της Κορίνθου και να κρατάει σε ομηρία τρόμου τους 10.000 κατοίκους της;

Η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος, τα Οινόφυτα και το Πέραμα που κάκιστα κάποιοι με λογική συμψηφισμού επικαλούνται, είναι εδώ και χρόνια Τουριστικά Νεκροταφεία .

Τελειώ νοντας, χωρίς καμία υπερβολή, ρωτάμε : ποιοι θέλουν στον βωμό σκοπιμοτήτων να μετατρέψουν σε κρανίου τόπο και τους Αγίους Θεοδώρους δυναμιτίζοντας στην κυριολεξία την πράγματι «βαριά βιομηχανία» του τόπου, δηλαδή τον τουρισμό ;

Παπαχριστόπουλος Θανάσης
Αναπληρωτής Γραμματέας Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας
Γιατρός