



Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, του Ασπρόπυργος, Μέγαρα... Ο ιός μπήκε μέσα στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής και το lockdown δεν άργησε να έρθει.

Μπορεί όμως να εφαρμοστεί επί του πρακτέου; Δύσκολο. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά αφού η κοινωνική ένταξη πληθυσμών τσιγγάνων/Ρομά είναι από δύσκολη έως αδύνατη σε όλα τα επίπεδα κι αυτό είναι που τρομάζει την ελληνική πολιτεία και τους αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στους καταυλισμούς των Ρομά στην Λάρισα, όταν στο προηγούμενο lockdown χρειάστηκαν να μεταβούν ο Τσιόδρας και ο Χαρδαλιάς για να πείσουν τους κατοίκους αυτών των περιοχών ότι πρέπει να πειθαρχήσουν στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και στην καραντίνα.

Το εγχείρημα ήταν εξόχως δύσκολο και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι τόσο ο Τσιόδρας, όσο και ο Χαρδαλιάς, παρά την ομολογουμένως μεγάλη δημοφιλία τους, δέχθηκαν σφοδρή επίθεση από τους Ρομά της Λάρισας, οι οποίοι βεβαίως αδυνατούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος της επικινδυνότητας. Βεβαίως το όλο πρόβλημα έχει την εξήγησή του αφού οι Ρομά σε αυτές τις περιοχές διαβιούν σε δύσκολο περιβάλλον με σχεδόν ανύπαρκτη κοινωνική ενσωμάτωση, με σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και με πολύ χαμηλό επίπεδο πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει μετακίνηση πληθυσμού μετά τις 6:00 το απόγευμα; Ότι οι Ρομά θα μπουν στην διαδικασία να κάνουν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού; Ότι θα φορέσουν όλοι μάσκες και θα κρατούν την αποστάσεις ασφαλείας; Ότι θα εφαρμόσουν αυστηρούς κανόνες υγιεινής στα σπίτια τους και στους καταυλισμούς με τις σκηνές και τις παράγκες στις οποίες μένουν; Πώς θα επιβληθούν όλα τα παραπάνω; Με τα ΜΑΤ; Δύσκολο

και επικίνδυνο.

Είναι γνωστό στις αρχές ασφαλείας ότι οι περιοχές αυτές, έτσι κι αλλιώς είναι ένα καζάνι που βράζει εδώ και χρόνια και όσες φορές χρειάστηκε να παρέμβουν οι δυνάμεις της αστυνομίας, δημιουργήθηκαν συνθήκες «πολέμου». Ο προβληματισμός του κυβερνητικού επιτελείου για την εξάπλωση του κορονοϊού στην Δυτική Αττική είναι τεράστιος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στο Newsbomb.gr άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού, «αν είναι να προκληθεί γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή για να λύσουμε το θέμα της covid τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Εδώ χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί».

Τι σημαίνει λεπτοί χειρισμοί; Σημαίνει ότι απαιτείται σε πρώτη φάση ενημέρωση των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές δια της πειθούς. Η σκέψη που υπάρχει είναι να επιχειρηθεί αποστολή / οδοιπορικό του Νίκου Χαρδαλιά, αλλά και του Σωτήρη Τσιόδρα προκειμένου να πειστούν οι άνθρωποι αυτοί ότι η πολιτεία είναι με το μέρος τους και δεν τους αντιμετωπίζει ως «ξένο σώμα». Το εγχείρημα κρίνεται βεβαίως δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο προπηλακισμών. Ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία της Δυτικής Αττικής;

Περισσότεροι από 30.000 αθιγγανοί διαβιούν σήμερα στην Αττική, οι περισσότεροι εγκατεστημένοι σε γειτονίες του αστικού συγκροτήματος. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ρομά ζει, πλήρως ενσωματωμένο, στη Δυτική Αθήνα. Ωστόσο, στο Β.Δ. τμήμα της Αττικής (Ανω Λιόσια, Ζεφύρι και Μενίδι) οι περίπου 9.000 τσιγγάνοι αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ποιότητας ζωής και ενσωμάτωσης. Πολεοδομικά και κοινωνικά προβλήματα χαρακτηρίζουν τους 3.000 τσιγγάνους σε Θριάσιο και Μέγαρο, ενώ ζήτημα αρμονικής διαβίωσης τίθεται για τους τσιγγάνους στον Ασπρόπυργο.

Η πολυσέλιδη μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό της ΤΕΔΚΝΑ (Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής) η ΑΣΠΑ (Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις) με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Σπ. Τσαγκαράτο και τον πολεοδόμο χωροτάκτη, Φαίδωνα Γεωργιάδη καταγράφει με λεπτομέρεια όλη την ανθρωπογεωγραφία της παρουσίας των Ρομά στην Αττική.

Σύμφωνα με την μελέτη, στον δήμο Αχαρνών διαμένουν 3.000 Έλληνες και Ρουμάνοι τσιγγάνοι εδώ και 30 χρόνια, ενώ στον δήμο Ζεφυρίου έχουν καταγραφεί 2.500 τσιγγάνοι, οι οποίοι κατοικούν σε σπίτια. Στον δήμο Άνω Λιοσίων ζουν περίπου 3.000 άτομα. Στα Μέγαρο υπάρχει ένας μεικτός καταυλισμός (παράγκες και περισσότερο οργανωμένα καταλύματα)

με 1.250 Έλληνες τσιγγάνους.

Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιοχές τα τελευταία χρόνια ζει και μεγάλη μερίδα μεταναστών, κυρίως από χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, με επίσης υψηλή ροπή σε παραβατικές και εγκληματικές συμπεριφορές.

Στη Δυτική Αττική, η συμβίωση με τους πληθυσμούς Ρομά βαρύνεται είτε από αδράνεια, είτε από εσφαλμένη μονοσήμαντη ενασχόληση με το ζήτημα της παραβατικότητας και της συλλήβδην στοχοποίησης των τσιγγάνων ως των κακών διαβόλων της περιοχής, ζήτημα που βεβαίως έχει βάση αληθείας.

Κάπως έτσι διαμορφώθηκε ένας ιδιότυπος πολιτικός, κοινωνικός και χωροταξικός αποκλεισμός (γκετοποίηση) πληθυσμών τσιγγάνων σε Δήμους της περιοχής με μόνη ίσως επαφή την εκλογική/πελατειακή συναλλαγή, έτσι όπως έχει επίσημα καταγγελλθεί και από τους ίδιους τους τσιγγάνους, αλλά και από πολιτικούς φορείς της περιοχής πολλές φορές στο παρελθόν.

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται αναλυτικά από τις αρχές ασφαλείας και ήδη καταστρώνονται σχέδια ενημέρωσης των πληθυσμών μέσα στις επόμενες ημέρες.

[Πηγή](#)