



Σκληρή μάχη δίνουν στο εξωτερικό ο πρωθυπουργός, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο την ίδια ώρα στην Αθήνα, κάποιιοι συνεχίζουν να «πίνουν στην υγεία των κορόιδων».

Είναι κάποιες από εκείνες οι κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίοι όλα τα χρόνια φορολογούνταν με τεκμαρτό εισόδημα, κατά προσέγγιση δηλαδή και άρα χαμηλότερα από όσα βγάζουν. Κι όμως ακόμα και σήμερα που ο 14ος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων «έκανε φτερά», τον 13ο μισθό τον «έφαγε» ο ΦΠΑ και οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων, κι όμως ακόμα και σήμερα αυτοί οι κύριοι εξαιρούνται από το νέο φορολογικό, που ειδικά για αυτούς θα ισχύσει του χρόνου.

Έτσι ιδιοκτήτες ταξί, φορτηγών, λεωφορείων ΚΤΕΛ, περιπτέρων, πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, αλλά και μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, όλες αυτές οι κατηγορίες λοιπόν μένουν εκτός φορολογίας με βιβλία εσόδων εξόδων. Θα συνεχίσουν δηλαδή να πληρώνουν λιγότερα, ενώ οι μισθωτοί θα τρέχουν να πληρώσουν τη δόση.

Μέχρι πάντως να αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών να βάλει παντού ταμειακές μηχανές, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες φορολογούμενοι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πέρα από τους φόρους και 30 σταθμάρχες του ΟΣΕ σε σταθμούς ... φαντάσματα, αλλά και 40 κηπουρούς στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Όχι. Δεν είναι μόνο αυτά. Την ώρα που σχεδόν όλη η Ελλάδα υποφέρει η Βουλή παραμένει καταφύγιο προνομιούχων με 16 μισθούς το χρόνο, οι οποίοι μάλιστα αντί να λιγοστεύουν γίνονται περισσότεροι. Γιατί αν δεν το ξέρετε την ίδια μέρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωνε τις περικοπές των μισθών, την ίδια μέρα περνούσαν το κατώφλι της Βουλής 232 «φουκαράδες» που υπηρετούσαν σε διάφορα γραφεία.

Κάπως έτσι έγιναν οι υπάλληλοι της Βουλής περίπου 2000 από 800 που ήταν το 2000.

madata.gr